

Brengt Rabin de vrede voor Israël?

Werner Stauder is een messiasbelijdende Joodse man die wekelijks in het Westfries Weekblad het voorrecht heeft om een artikel te schrijven voor Beth Yeshua. De bedoeling van zijn artikelen is om Joodse mensen vertrouwd te maken met het gedachtengoed van messiasbelijdend Jodendom. Tevens worden anderen hier ook vertrouwd mee, waardoor meer wederzijds begrip kan ontstaan.

door Werner Stauder

In juli 1992 vonden in Israël parlementsverkiezingen plaats waarin Yitzchak Rabin met zijn Arbeiderspartij (Ma'arach) een geweldige overwinning behaalde. De vijanden van Israël juichten dit toe, en dat had ons tot nadenken moeten stemmen. Voor de meeste mensen in en buiten Israël werd Rabin geacht, de langverwachte vrede met de Arabieren tot stand te brengen. Hij is immers voorstander van het principe "land voor vrede". Reeds toen schreef ik een artikel in het Westfries Weekblad onder de zelfde kop als nu, want ik was er stellig van overtuigd, dat deze vrede inderdaad zou komen. Inmiddels zijn we twee jaar verder en in de tussentijd hebben Rabin en Arafat elkaar de hand geschud, de Palestijnen hebben beperkt zelfbestuur gekregen in Yericho en de Gazastrook, en koning Husain van Jordanië ondertekende een historische vredesverdrag met Israël.

Het ziet er dus naar uit, dat ook Syrië en Libanon niet kunnen achterblijven en een allesomvattende vrede in zicht komt. Maar het zal een schijnvrede zijn van korte duur! De profeten voorspelden in TeNaCH namelijk voor de eindtijd, waarin wij nu leven, een grote oorlog tegen Israël, voorafgegaan door een korte periode van vrede en welvaart. Yechezq'el (Ezechiël) profeteerde over de vijanden van Israël: *"In toekomstige jaren zult gij optrekken tegen het land dat zich van*

de krijg hersteld heeft, een volk dat uit het gebied van vele volken bijeengebracht is op de bergen Israëls die tot een blijvende wildernis waren geworden, maar het is uit de volken uitgeleid; allen wonen zij in gerustheid. Dan zult gij optrekken als een opkomend onweer; gij zult zijn als een wolk die de aarde bedekt, gij met al uw krijgsbenden en vele volken met u" (Yechezq'el 38:8-9).

In deze tekst lezen wij, dat het Joodse volk zich na haar verstrooiing weer in Israël heeft gevestigd, dat het zich heeft hersteld van oorlogen en dat het leeft in gerustheid. Dit is alleen mogelijk, als er vrede met de buurlanden gesloten is. Ook uit vers 14 blijkt dat de Israëli's zich veilig zullen voelen in die tijd: *"Zo zegt Adonai: zult gij het niet gewaarworden, te dien dage als Mijn volk Israël in gerustheid woont? Dan zult gij komen uit uw woonplaats uit het verre noorden, gij en vele volken met u, allen ruiters, een grote schare en een talrijk leger, en gij zult optrekken tegen Mijn volk Israël als een wolk die het land bedekt"* (Yechezq'el 38:14-15). De vrede, waarin Israël zal leven, is dus maar een schijnvrede en van korte duur! De Israëli's zullen worden overvallen op een moment waarop zij zich juist veilig wanen.

Israël dreigt volledig te worden uitgeroeid, maar dan grijpt G'd persoonlijk in: *"Te dien dage zal IK zoeken te verdelen alle volken die tegen Yerushalayim oprukken"*

(Zecharya 12:9). Tegelijkertijd zal G'd de Ruach haKodesh over Israël uitgieten en Yeshua haMashiach zal wederkeren met grote pracht en heerlijkheid: *"Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Yerushalayim uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen Hem aanschou-*

wen, die zij doorstoken hebben" (Zecharya 12:10). Op dat moment zal het hele Joodse volk zich tot Yeshua bekeren en samen met de gelovigen uit de volken de ware vrede ervaren, die alleen G'd zelf ons kan schenken door het verzoenend offer van Zijn Zoon aan het kruis van Gulgoltha.