

# Hoe Joods zijn messiasbelijdende Joden? (1)

Er heerst nogal verwarring en onbegrip over de vraag hoe Joods een Yehudi is, die de Brith haChadasha (Nieuwe Testament) erkent als één van de heilige Joodse geschriften en Yeshua heeft aangenomen als Heer en Mashiach. De alom heersende opvatting is dat zo iemand geen Jood meer zou zijn, omdat hij een andere religie aanhangt. Maar is dit wel waar? De eerste christengemeente was immers gehéél Joods en pas in het jaar 100 na O werden door de synode van Jamnia de messiasbelijdende Joden uit de synagoge uitgesloten.

## Beth Yeshua

Welnu, de kloof tussen het christendom en het jodendom is ontstaan doordat om welke redenen dan ook 'de kerk' in de loop van haar geschiedenis veel Joodse elementen heeft afgeschaft en door heidense elementen heeft vervangen. De Brith haChadasha leert ons echter dat Yeshua helemaal geen nieuwe godsdienst heeft willen stichten, maar dat Hij gekomen is om de beloften uit de Tenach te vervullen. Yeshua losmaken van Zijn eigen Joodse geloofstraditie betekent Hem verminken. Hij zegt zelf: „Meent niet, dat Ik gekomen ben om de Torah of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.” (Matityahu 5:17). Het is dan ook droevig dat keizer Constantijn in 321 na O de eerste dag van de week tot rustdag verklaarde in plaats van de shabbat. Hij noemde hem 'zondag' en deze verering van de zon heeft er zelfs toe geleid dat men Kerstmis op 25 december, het heidense feest van de zonnegod ging vieren, terwijl Yeshua in september is geboren. Hetzelfde is het geval met Pasen. Het was tijdens Pesach, om precies te zijn op de dag na de shabbat, dus op Yom haBikurim (Feest der Eerstelingen) dat Yeshua uit het graf is opgestaan. Miriyam haMagdalit, die Hem zelf gezien had, vertelde aan de discipelen: „Yeshua kam min hametim! — Yeshua is uit de dood verzezen!” (Yochanan 20:18). Desondanks wordt de opstanding van Yeshua reeds vanaf de derde eeuw door de kerk niet meer op Pesach gevierd, maar op Pasen, oorspronkelijk de heidense feestdag ter ere van de lentegodin Ostara. Het Duitse 'Ostern' en Engelse 'Easter' voor Pasen berust dus op de naam Ostara. Helaas wordt Pinksteren daardoor dan ook niet meer tijdens Shavuot gevierd, terwijl Ruach haQodesh volgens Ma'asim (Handelingen) 2:2 wel degelijk op die dag is uitgestort, maar 50 dagen na Pasen.

In het Hebreeuws noemt men Pink-



steren daarom ook Chag haShavuot haNotsri — het Shavuot der christenen! Messiaanse Joden hanteren wél de Joodse feestdagen en onderscheiden zich daardoor van de meeste christenen. Maar hangt ons behoud van bepaalde feestdagen af? De apostel Sha'ul zegt: „Wij, geboren Joden, en geen zondaars uit de heidenen, wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de Torah, maar door het geloof in Yeshua haMashiach...” (Galati'im 2:15).

Werner Stauder

*De samenkomsten van de messiasbelijdende Joodse gemeente Beth Yeshua vinden elke zaterdag om 14.00 uur plaats in het gebouw van de Weteringkerk, Veluwelaan 20 (hoek Betuwestraat, bij de RAI) in Amsterdam.*