

Beth Yeshua

Is Yeshua de profetische Mashiach? (2)

In de Tenach staan er her en der soms kleine, soms wat langere teksten verdeeld over de profetische boeken en tehiliem die de komst, maar ook de wederkomst van de Mashiach voorstellen. Menige tekst op zich lijkt nergens op te slaan en is dus zonder kennis van de Brith haChadasha nauwelijks te begrijpen. Dat verklaart ook de moeite die velen van onze Joodse broeders en zusters hebben om in Yeshua hun langverwachte Mashiach te zien. Indien men echter alle profetiën uit de Tenach aangaande de Verlosser inventariseert en rangschikt, dan begint het hele leven van Yeshua duidelijk zichtbaar te worden...

De meeste tijd van Zijn leven verbracht Yeshua rondom de Yam Kinnereth: „Zoals Hij in het verleden smaad bracht over het land van Zevulun en over het land van Naftali, zo brengt Hij in de toekomst eer over de weg der zee, de overzijde van de Yar-



den, de landstreek der heidenen. Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht: over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt

een licht.” (Yeshayahu 8:23 en 9:1). – Yeshua heeft zieken genezen, maakte blinden ziende en bevrijdde bezetenen: „Nochtans, onze ziekten heeft Hij op zich genomen en onze smarten gedragen.” (Yeshayahu 53:4). „Ik, de HERE, heb u geroepen in gerechtigheid, uw hand gevat, u behoed en u gesteld tot een verbond voor het volk, tot een licht der natiën: om blinde ogen te openen, om gevangenen uit de kerker te leiden, uit de gevangenis wie in duisternis gezeten zijn.” – Yeshua sprak in gelijkenissen tot de scharen opdat Tehiliem 78:2 (vergelijk Matityahu 13:35) in vervulling zou gaan: „Ik wil mijn mond tot een spreuk open doen, ik wil aloude verborgenheden verkondigen.” – Onder het gejuich van een palmzwaaiende menigte hield Yeshua Zijn intocht in Yerus-halayim: „Jubel luide, gij dochter van Tsiyon; juich, gij dochter van Yerus-halayim! Zie, uw koning komt tot u,

Hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig, en rijdende op een ezel, op een ezelshengst, een ezelinnejong.” (Zechariya 9:9). „Dit is de poort des HEREN, de rechtvaardigen gaan daardoor binnen.” (Tehiliem 118:20). „Gezegend hij, die komt in de naam des HEREN.” (Tehiliem 118:26). – Na Zijn intocht reinigde Yeshua de tempel met de woorden: „Is dit huis, waarover mijn naam is uitgeroepen, in uw ogen een rovershol?” (Yirmeya 7:11). – Wordt vervolgd.

Werner Stauder

De samenkomsten van de Messiasbelijdende Joodse gemeente Beth Yeshua vinden elke zaterdag om 14.00 uur plaats in het gebouw van de Weteringkerk, Veluwelaan 20 (hoek Betuwestraat, bij de RAI) in Amsterdam.