

Vraag:

Ik zit hier met een heel moeilijk verhaal wat ik heb meegemaakt. Daar wil ik heel graag antwoord op. Een paar maanden geleden begon het. Ik deed weer eens zelfbevrediging (doe ik dus NIET meer). Toen later dacht ik alweer mislukt. Toen deed ik iets heel erg doms. Ik zweerde bij God dat ik het niet meer zou doen. Als ik het wel zou doen, dan kon Hij me naar de hel sturen. Toen een weekje later deed ik het TOCH. Dat was heel erg dom. Ik schrok er behoorlijk erg van. Ik ben nu helemaal bang dat God me naar de hel stuurt. Toen een paar dagen later hoorde ik een stem in mijn hoofd zeggen: als je het nog een keer doet dan ga je naar de hel! Toen een paar weken later deed ik het toch weer en toen ik het gedaan had schrok ik me naar. Nu waren de problemen nog groter. Dan een paar dagen later droomde ik over een enorm vuur en een valkuil met punten. Ik ben nu er helemaal down ervan. Vergeeft God mij nog wel? Was dat God die dat tegen me gezegd had? Ga ik nu naar de hel? Zeer onrustig...

Antwoord:

Bedankt voor je mailtje waarin je mij in vertrouwen hebt genomen met je probleem, waar overigens heel veel gelovige mannen mee zitten. Daarin ben jij echt niet de enige hoor. Maar dat is helaas niet het grootste probleem. Het grootste probleem is namelijk, dat je de Eeuwige een gelofte hebt gedaan en dat had je beter niet kunnen doen. Hoe goed bedoeld ook. Weet je, er staat namelijk in de Bijbel geschreven:

"Wanneer gij de Eeuwige, uw G'd, een gelofte doet, zult gij er niet mee talmen haar in te lossen, want de Eeuwige, uw G'd, zou ze toch van u eisen en dan zoudt gij u bezondigen. Maar, wanneer gij u onthoudt van het doen van een gelofte, bezondigt gij u niet. Wat over uw lippen gegaan is, moet gij stipt volbrengen; gij hebt immers de Eeuwige, uw G'd, volkomen vrijwillig een gelofte gedaan, die gij hebt uitgesproken met eigen mond." (Deuteronomium 23:21-23).

Hier staat dus dat je stipt moet volbrengen wat je de Eeuwige beloofd hebt en dat je je zou bezondigen als je de gelofte niet na komt. En dat is nu dus het grootste probleem, dat je iets aan G'd belooft hebt wat je niet KUNT nakomen, of in elk geval niet altijd kunt nakomen, wat blijkt uit je mailtje.

Maar laat je niet gek maken door dat stemmetje in je hoofd, want DIE STEM IS NIET VAN G'D !!! De duivel wil je bang maken en je van G'd wegtrekken, maar G'd houdt van je met al je zwakheden en tekortkomingen. Vergeet dat nooit: G'D HOUDT VAN JE!!! Hij wil niet dat ook maar één van Zijn schapen verloren gaat. Hij ziet je hart! Hij zag ook dat je het écht meende toen je Hem de gelofte deed, maar Hij ziet ook je zwakheid daarin. Hij weet wel dat wij Hem graag willen dienen en Hem graag willen gehoorzamen, maar dat het ons vaak niet lukt omdat we zo zwak zijn. Daarom heeft niemand minder dan Yeshua [Jezus] zelf tegen ons allen, dus ook tegen jou, tot twee keer aan toe gezegd:

"Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak!" (Mattheüs 26:4 en Marcus 14:38)

De Eeuwige weet dus dat de geest gewillig is, maar dat het vlees zwak is. Je geest heeft Hem beloofd om het niet meer te doen, maar je vlees was zwak en daarom gebeurde het toch steeds weer. Ik zeg niet dat het dan prima is om ermee door te gaan, nee, beslist niet. Maar je hoeft ook niet bang te zijn dat je daardoor meteen in de hel komt. Er zijn ergere zonden. In elk geval heb je nu geleerd dat je beter niets kunt beloven waarvan je niet honderd procent zeker weet of je het ook wel kan waarmaken. In vers 22 van Deuteronomium 23 zegt de Eeuwige daarom dan ook: *"Wanneer gij u onthoudt van het doen van een gelofte, bezondigt gij u niet."* Je kan dus beter niets beloven, maar er gewoon naar streven om het niet meer te doen. Weet je, het is een goede zaak om goede voornemens te hebben. Blijf dat alsjeblieft ook doen, maar goede voornemens hebben is iets anders dan dingen beloven. Wees dus voortaan heel voorzichtig met geloftes.

Maar nu concreet. Hoe moet het nu verder? Wat kan je doen om het weer goed te maken met G'd? Hoe kan je voorkomen dat het weer gebeurt? Ik wil je graag een paar adviezen geven:

1. Ga op de knieën.
2. Vraag de Eeuwige om vergeving voor de zonde dat je een gelofte hebt gedaan die je niet kon nakomen.
3. Vraag de Eeuwige om vergeving voor de zonde dat je dingen gedaan hebt waar je achteraf spijt van hebt.
4. Neem je voor om dat niet meer te doen. **BELOOF HET NIET, MAAR STREEF ERNAAR** om dat niet meer te doen.
5. Neem je voor om voortaan je uiterste best te doen om in elk geval te **PROBEREN** G'ds wetten en geboden na te leven.
6. Vraag de Eeuwige om je daarbij te helpen.
7. Vraag de Eeuwige om kracht, om zelfbeheersing, om doorzettingsvermogen.

Alleen uit je zelf kan je het niet, maar als je Hem vraagt om je te helpen dan zal het echt een stuk beter gaan. En nogmaals: maak je niet druk om dat stemmetje in je hoofd, dat je wil wijsmaken dat je naar de hel gaat. Stuur dat stemmetje weg in de naam van Yeshua en vraag de Eeuwige nogmaals om vergeving voor al je zonden en ik weet zeker dat Hij je zonden zal vergeven! Vertrouw op Hem!

Met vriendelijke groet,
Werner Stauder