

# Hoe Joods zijn messiasbelijdende Joden? (2)

Er heerst nogal verwarring en onbegrip over de vraag hoe Joods een Yehudi is, die de Brith haChadasha erkent als een van de heilige Joodse geschriften en Yeshua heeft aangenomen als Heer en Mashiach. De alom heersende opvatting is, dat zo iemand geen Jood meer zou zijn, omdat hij een andere religie aanhangt. Maar is dit wel waar? Geenszins! Het geloof in Yeshua was oorspronkelijk een puur Joodse aangelegenheid, wat blijkt uit de zendingsoopdracht: „Deze twaalf heeft Yeshua uitgezonden en Hij gebood hun, zeggende: Wijkt niet af op een weg naar heidenen, gaat geen stad van Samaritanen binnen: begeeft u liever tot de verloren schapen van het huis Israëls” (Matityahu 10:5).

## Beth Yeshua

De Eeuwige heeft het Joodse volk uitverkoren om zijn heilsplan voor de mensen tot uitvoering te brengen. Aan dit volk gaf Hij de Torah, aan dit volk gaf Hij ook Erets Yisra'el. Heel doelbewust heeft Hij dát land uitgekozen als lokatie voor de meest ingrijpende gebeurtenissen in de geschiedenis van de mensheid. Het was geen toeval, dat Yeshua in Beth Lechem geboren werd en buiten de muren van Yerushalayim voor ons aan het kruis gestorven is. Het was de vervulling van hetgeen wat door de profeten uit de Tenach werd voorspeld, evenals het feit dat Hij uit het graf verrees en ten hemel is opgevaren. In Zechariya 12:10-14 kunnen we daarom ook lezen, dat Yeshua in het zelfde Yerushalayim zal terugkeren om zijn volk te redden. Uit de wolken zal Hij nederdalen en zij zullen Hem zien, die zij doorstoken hebben! Yeshua is wel op de eerste plaats voor het Joodse volk op aarde gekomen en zal ook voor datzelfde volk wederkomen, maar ook de heidenen, die in Hem geloven, zullen behouden worden. Het beste voorbeeld hiervoor vinden wij in Matityah 15:21-28 in het verhaal van de Kanaaneese vrouw: „En Yeshua ging vandaar en trok zich terug naar de omge-



ving van Tsur en Tsidon. En zie, een Kanaaneese vrouw uit dat gebied kwam en riep: Heb medelijden met mij, Here. Ben David, mijn dochter is deerlijk bezeten. Hij echter antwoordde haar geen woord en zijn discipelen kwamen bij Hem en vroegen Hem zeggende: Zend haar weg, want zij roept ons na. Hij echter antwoordde en zeide: Ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. Maar zij kwam en viel voor Hem neer en zeide: Here, help mij! Hij echter antwoordde en zeide: het is niet goed het brood der kinderen te nemen en het de honden voor te werpen. Maar zij zeide: Zeker, Here, ook de honden eten immers van de kruimels, die van de tafel van hun meesters vallen. Toen antwoordde Yeshua en zeide tot haar: O, vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk gij wenst! En haar dochter was genezen van dat ogenblik af”. (wordt vervolgt).

Werner Stauder

*De samenkomsten van de messiasbelijdende Joodse gemeente Beth Yeshua vinden elke zaterdag om 14.00 uur plaats in het gebouw van de Weteringkerk, Veluwelaan 20 (hoek Betuwestraat, bij de RAI) in Amsterdam.*