

Vraag:

Waar staat precies dat Yeshua in het dodenrijk predikt om de zielen die daar verkeren alsnog te bekeren? Misschien een wat infantiele vraag, maar goed, wil het graag weten.

Antwoord:

Er bestaan inderdaad enkele interessante bijbelteksten die ons laten weten dat zelfs aan de zielen in Sheol, de gevangenis, het evangelie werd verkondigd, om hen alsnog de kans op bekering te geven: "Zult Gij aan de doden een wonder doen; zullen schimmen opstaan en U loven? Wordt in het graf Uw goedertierenheid verkondigd, Uw trouw in de plaats der vertering?" (Psalm 88:11-12). "Want ook de Mashiach [Christus] is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat Hij u tot G'd zou brengen: Hij, die gedood is naar het vlees, maar levend gemaakt naar de geest, in welke Hij ook heengegaan is en gepredikt heeft aan de geesten in de gevangenis (Sheol), die eertijds ongehoorzaam geweest waren, toen de lankmoedigheid G'ds bleef afwachten, in de dagen van Noach, terwijl de ark in gereedheid werd gebracht, waarin weinigen, dat is acht zielen, door het water heen gered werden." (1 Petrus 3:18-22). "Want daartoe is ook aan doden het evangelie gebracht, opdat zij wèl, naar de mens, wat het vlees aangaat, zouden geoordeeld worden doch, naar G'd, wat de geest betreft, zouden leven." (1 Petrus 4:6).

Ik hoop dat ik uw vraag voldoende heb kunnen beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Werner Stauder