

**Vraag:**

Ik zit met een vraag! Drie weken terug was ik hier in Israël op een bruiloft waar ook in het begin, toen de bruidegom binnenkwam, de shofar geblazen werd. Ik herinner ik me nog goed messiaanse bruiloften in Nederland waar dat ook gedaan werd. Nu leef ik hier bij mensen die het niet geheel konden plaatsen. Zij vroegen naar de reden en achtergrond van dit gebruik. Verwijzingen heb ik niet in m'n hoofd, dus...? Heeft u misschien een antwoord of artikel waar verwijzingen staan naar TeNaCH i.v.m dit gebruik, en is er in de verdere orale of geschreven traditie er iets over te vinden????

**Antwoord:**

Wat uw vraag betreft wat de Shofar met de Chupa te maken heeft wil ik u graag het volgende meedelen: het blazen van de Shofar i.v.m. bruiloften is weliswaar een eeuwenoud Joods gebruik om de komst van de bruidegom aan te kondigen, maar kan binnen het rabbijnse Jodendom op geen enkele wijze teruggevoerd worden op een opdracht uit de Tora. Men kan zich hiervoor derhalve uitsluitend beroepen op de traditie. Voor de Messiasbelijdende Joden daarentegen is het blazen op de Shofar op bruiloften evenals op Rosh haShana een heenwijzing naar de wederkomst van Yeshua haMashiach, ditmaal als hemelse Bruidegom voor de Bruiloft des Lams en hiervoor kunnen zij zich beroepen op tientallen teksten zowel in B'rit haChadasha alsook in TeNaCH. Ik heb wat speurwerk voor u gedaan, maar helaas kon ik geen traditionele Joodse websites vinden waarop het verband tussen het blazen van de Shofar en een bruiloft uitgelegd wordt. Ik heb wel een paar Messiasbelijdende sites gevonden (in het Engels), waar dit onderwerp uitvoerig ter sprake komt. Ik hoop dat u er wat aan hebt:

[http://www.yeshuatyisrael.com/messiah\\_wedding%201.htm](http://www.yeshuatyisrael.com/messiah_wedding%201.htm)

<http://www.yeshuatyisrael.com/Wedding.htm>

<http://www.yeshuatyisrael.com/PDF/The%20Messiah%20and%20the%20Jewish%20Wedding.pdf>

<http://www.apocalypsesoon.org/xfile-20.html>

Ik hoop dat ik uw vraag voldoende heb kunnen beantwoorden.

Met vriendelijke groet,  
Werner Stauder