

# Beth Yeshua Uitbreiding Gazastrook

Ruim een half jaar geleden schreef ik in deze rubriek het artikel "Komt er een Palestijnse staat?", die in het recente nummer van "Melach haAretz", het maandblad van Beth Yeshua nog eens werd herhaald. In dit bewuste artikel stelde ik aan de hand van enkele profetieën uit TeNaCH, dat in de Acharit haYamim (de laatste dagen), de tijd waarin wij nu leven, de R'tzuat 'Aza, de autonome Palestijnse Gazastrook zal worden uitgebreid in ruil tegen de heilige Joodse gebieden Yehuda (Judea) en Shomron (Samaria) op de Westelijke Jordaanoever.

Uitbreiding van R'tzuat 'Aza is echter slechts mogelijk naar het noorden toe, want in het zuiden grenst het immers aan Egypte en het oosten is woestijnland. Bovendien worden in talrijke profetieën in dit verband de steden Ashdod, Ashqelon en Eqron genoemd, o.a.: Tzefanya 2:4, Zecharya 9:5 en Amos 1:8. Deze drie steden, volgens TeNaCH "de steden der Filistijnen", liggen tussen 'Aza (Gaza) en Tel Aviv,

maar worden uitsluitend door Joden bewoond. Om de profetieën te doen uitkomen zullen die steden dus eerst in handen van de Filistijnen (Palestijnen) moeten komen. Het is niet realistisch om ervan uit te gaan, dat Rabin deze drie Israëliëse steden met wolkenkrabbers, havens en alle moderne faciliteiten zomaar aan Arafat zou overdragen. nee, niet zomaar, maar misschien wel in ruil voor de Joodse steden op de Westbank? Toen ik dit schreef, waren de reacties hierop doorgaans negatief. Zelfs vanuit Israël werd door lezers gereageerd, dat dit nooit zou gebeuren!

Groot was mijn verbazing daarom, toen ik vorige week in het "Noordhollands Dagblad" het persbericht tegenkwam: "Minister Israël wil autonomiegebied Gazastrook groter"! Ik was echter niet zozeer verbaasd, dat de voorspelling daadwerkelijk blijkt uit te komen, maar wel, dat het reeds zo snel gebeurt! Volgens dit persbericht heeft de Israëliëse minister Aloni van de linkse coalitiepartner Meretz



voor de Israëliëse radio gezegd, dat het gebied van de autonome Palestijnse Gazastrook moet worden uitgebreid! Dit als compensatie voor Palestijns land op de Westelijke Jordaanoever, dat geconfiscieerd is voor de uitbreiding van Joodse nederzettingen. Alonie zei letterlijk: "Het zou normaal zijn, als wij in ruil land aanbieden om de Gazastrook te vergroten". De namen Ashdod, Ashqelon en Eqron zijn daarbij (nog) niet genoemd, maar bovenstaand artikel toont wel aan, dat wij in een tijd leven, waarin we TeNaCH in de ene, en de krant in de andere hand moeten lezen!

Werner Stauder

*U kunt hierop reageren via telefoon/fax . De samenkomsten van de messiasbelijdende Joodse gemeente Beth Yeshua vinden elke zaterdag om 14.00 uur plaats op de Veluwe-laan 20 te Amsterdam.*