

**Vraag:**

Mijn vraag is het volgende: waarom zijn er zoveel zieke of invalide jonge en oude mensen in de wereld en waarom worden deze mensen niet door God geholpen? Of anders gezegd: waarom is er zoveel onrechtvaardige ellende in de wereld? Als men uit gaat van naastenliefde dan zou men toch moeten verwachten dat er hulp van boven zou moeten komen? Vele mensen ondergaan een verschrikkelijk lijden. Men zou de zonde als oorzaak van dit lijden niet naar voren kunnen brengen omdat pasgeborenen en jonge kinderen ten aanzien van volwassenen nog niet hebben gezondigd. Het vreemde is ook dat er geen verschil wordt gemaakt tussen gelovigen en ongelovigen. Ook de erfzonde of de zonde van de vader op het jonge kind is hier niet van toepassing. In het laatste geval zou het onrechtvaardig zijn wanneer het kind dat door de vader om niets werd geslagen (mishandeld) ook nog eens om de vader door God werd geslagen. Wie is dan nog de liefhebbende vader? Ik ken een priester die nu geen priester meer is en door alle wereldse ellende is gaan twijfelen aan het geloof. Ik weet hier geen antwoord op te geven. Misschien zou u mij hiermee kunnen helpen.

**Antwoord:**

Bedankt voor uw mailtje met de vragen waar heel veel gelovigen reeds vanaf de dagen van weleer mee zitten en waar ook ik geen pasklaar antwoord op heb. Sommige vragen zijn uiteraard heel eenvoudig te beantwoorden, zoals bijvoorbeeld de vraag waarom er zoveel onrechtvaardige ellende in de wereld is. Daarvoor kunnen wij G'd echt niet de schuld geven, want Hij is rechtvaardig! De mens is onrechtvaardig, niet G'd! Al die onrechtvaardige ellende in de wereld is dus ontstaan door toedoen van onrechtvaardige mensen, niet door G'd! Hoeveel mensen hebben kanker of andere ongeneeslijke ziekten of verminkingen door de milieuvervuiling, chemische troep die illegaal gestort wordt of door de schoorstenen in de lucht gepompt wordt? Hoeveel mensen zijn niet ziek geworden of gestorven door de hebzucht en het egoïsme van andere mensen? Hoeveel mensen hebben longkanker gekregen omdat zij als niet-rokers toch moesten meeroken met hun rokende collega's of medereizigers totdat er eindelijk een wet kwam die het roken op het werk en in openbare gelegenheden verboden heeft? Hoeveel mensen zijn niet ziek geworden of gestorven door chemische oorlogsvoering? Om maar te zwijgen over de "gewone" oorlogen. Dus die vraag is makkelijk beantwoord: dat er zoveel onrechtvaardige ellende in de wereld is komt dus door hebzuchtige, egoïstische en vooral onrechtvaardige mensen, niet door G'd!

De andere vragen worden wat lastiger, zoals bijvoorbeeld waarom er zoveel zieke of invalide jonge en oude mensen zijn en waarom deze mensen niet door G'd geholpen worden. Welnu, dat zij niet door G'd geholpen worden durf ik niet te zeggen, want ik geloof in een G'd die gebeden verhoort! Maar Hij doet het op Zijn tijd en op Zijn manier! Vaak verwachten wij dat Hij de zieke of invalide onmiddellijk uit de rolstoel doet opstaan alsof deze nooit ziek geweest is, maar zo werkt het meestal niet. Soms geneest Adonai door de hand van chirurgen, soms door een onopvallend wonder dat achteraf echter vaak ten onrechte aan een natuurlijk genezingsproces wordt toegeschreven. Maar soms geneest Hij ook niet, maar laat Hij de ziekte toe omdat Hij er een bepaald doel mee heeft. Het klinkt misschien wel als een cliché, maar wij leven in een gebroken wereld, een wereld waarin weinig of geen rekening meer gehouden wordt met G'ds wetten en geboden! Sowieso niet door de ongelovigen, maar helaas ook niet door de meeste Christenen omdat hen in de kerken wordt wijsgemaakt dat G'ds Wet, de Tora, slechts van toepassing zou zijn voor de Joden, maar niet voor hen omdat de Christenen vrij zouden zijn van de wet! Deze verkeerde leer heeft helaas veel verwarring veroorzaakt en gelovigen ertoe aangezet om G'd niet meer te gehoorzamen omdat men denkt dat men nu alles mag eten (dus ook varkensvlees dat een gruwel in G'ds ogen is), de bijbelse feestdagen niet meer hoeft te vieren en de Shabat te vervangen door de zondag. Ik kan zo nog een tijdje doorgaan, maar ik wil slechts eraan herinneren dat de Eeuwige in Exodus 15:26 gezegd heeft: "Indien gij aandachtig luistert naar de stem van de Eeuwige, uw G'd, en doet wat recht is in Zijn ogen, en uw oor neigt tot Zijn geboden en al Zijn inzettingen onderhoudt, zal Ik u geen enkele van de kwalen opleggen, die Ik de Egyptenaren opgelegd heb, want Ik, de Eeuwige, ben uw Heelmeester!" - Ziet u wat ik bedoel? Onderhoudt men Zijn inzettingen en neigt men het oor tot Zijn geboden? Veel te weinig! Meestal niet! Helaas! En dat terwijl Yeshua haMashiach [Jezus Christus] in Mt 5:17-19 duidelijk gezegd heeft dat Hij niet gekomen is om de Wet en de Profeten af te schaffen, maar om er de volle betekenis aan te geven! Hij zei eer de hemel en de aarde vergaat zal er geen titel of jota van de Wet vergaan! Verder zei

Hij dat wie ook maar één van de kleinste dezer geboden ontbindt en anderen zo leert om dat ook te doen, zeer klein zal heten in G'ds koninkrijk. In de kerken (of ze nou katholiek, reformatorisch of evangelisch zijn) wordt juist sinds eeuwen geleerd dat de Tora niet meer van toepassing zou zijn voor nieuwtestamentische gelovigen en daardoor doen ze precies dat waarvoor Yeshua zo nadrukkelijk gewaarschuwd heeft! Is dit erg? Ja, het is erg! Wie denkt vrij te zijn van de Wet is wetteloos en wetteloosheid is zonde, want in 1 Joh 3:4 lezen wij: "De zonde is wetteloosheid". In Exodus 15:26 lazen wij dat gezondheid of ziekte gekoppeld is aan het al dan niet naleven van G'ds wetten en geboden, want Adonai is een heemeester voor hen die Hem gehoorzaam zijn.

Nu schrijft u terecht dat men de zonde echter niet als oorzaak van het lijden van kinderen naar voren zou kunnen brengen omdat pasgeborenen en jonge kinderen ten aanzien van volwassenen nog niet hebben gezondigd. Dat klopt! Maar de hele maatschappij is verziekt en meestal zijn rechtvaardigen derhalve de dupe van andermans zonden en fouten. Geldt dat ook voor gelovigen? Helaas wel! Lees maar 1 Kor 11:27-30, wat Sha'ul [Paulus] schrijft over misbruiken bij het Avondmaal: "Wie dus op onwaardige wijze het brood eet of de beker van Adonai drinkt, zal zich bezondigen aan het lichaam en bloed van Adonai! Maar ieder beproeve zichzelf en ete dan van het brood en drinke uit de beker. Want wie eet en drinkt, eet en drinkt tot zijn eigen oordeel, als hij het lichaam niet onderscheidt. Daarom zijn er onder u velen zwak en ziekelijk en er ontslapen niet weinigen." - Paulus heeft het hier over christenen! Gelovigen! Daar staat men vaak niet bij stil. Er zijn mensen in vrijwel elke kerk, die zonde in de gemeente brengen, en dat heeft gevolgen voor de hele gemeente, want Paulus schrijft: "Als één lid lijdt, lijden alle leden mee!" (1 Kor 12:26). Daarom werken de gebeden voor genezing van zieken in de gemeente ook alleen maar als alle gemeenteleden elkaar hun zonden belijden, zoals wij in Jacobus 5:14-16 kunnen lezen: "Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam van Adonai. En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Eeuwige zal hem oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden. Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleent wordt." Let op: staat hier dat alleen maar de zieke zijn zonden moet belijden? Neen! Jacobus schrijft, dat wij elkander onze zonden moeten belijden als voorwaarde voor de genezing van de zieke. Dat houdt dus in dat ook de oudsten aan de zieke hun zonden moeten belijden! Gebeurt dit in welke kerk dan ook? Meestal niet! Eigenlijk nooit! U schrijft, dat u een priester kent die nu geen priester meer is en door alle wereldse ellende is gaan twifelen aan het geloof. Maar heeft deze priester bij de ziekenzalving ooit zijn zonden beleden aan degene die hij zalfde? Wij moeten niet denken dat een priester geen zonden pleegt, want iedereen zondigt, geen mens uitgezonderd! In 1 Joh 1: 8 staat immers geschreven: "Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en Zijn woord is in ons niet." Weet u, deze priester moest dus niet twifelen aan het geloof, maar hij moest zichzelf onderzoeken hoe het zit met zijn gehoorzaamheid in geloof.

Nogmaals: ik ben het met u eens dat het heel moeilijk is om het lijden en sterven van onschuldige kinderen te rijmen met G'ds liefde en Zijn rechtvaardigheid. Ik kan daarover meepraten, want een aantal jaren geleden moest ik afscheid nemen van mijn innig geliefd kind. Mijn zoontje was pas 13 jaar oud toen hij te horen kreeg dat hij een hersenstumor kreeg die niet zou genezen. Binnen korte tijd ging hij snel achteruit, raakte verlamd en kon op het laatst niet eens meer praten. Het was een verschrikkelijke lijdensweg, maar slechts vier weken voordat hij stierf wilde hij nog gedoopt worden door onderdompeling en door deze stap in gehoorzaamheid werden vele jongelui in die gemeente aangeraakt om ook deze beslissing te nemen om zich te laten dopen. Adonai heeft hem niet genezen, maar Hij gaf hem de kracht om zelfs in deze moeilijke omstandigheden nog een voorbeeld voor anderen te zijn en van Zijn G'd te getuigen! De Eeuwige heeft ons door deze moeilijke tijd geholpen en ons gedragen en daarom wil ik u dit als bemoediging meegeven, want ons geloof is door het thuishalen van ons kind niet onderuit gehaald, maar veelmeer versterkt!

Ik hoop dat ik u hiermee heb kunnen helpen en ik groet u en de uwen met de liefde van Yeshua,  
Werner Stauder