

Beth Yeshua

Vis noch vlees?

Vaak wordt er tegen messiasbelijdende Joden gezegd: „Wat ben je nou eigenlijk? Of je bent een Jood of je bent een Christen, maar allebei tegelijk kan niet! Het is of het één of het ander!” Men zegt ook weleens dat messiasbelijdende Joden vis noch vlees zijn. Velen leven namelijk in de veronderstelling dat het Jodendom en het Christendom twee totaal verschillende religies zijn. Maar in werkelijkheid zijn ze net zoals beide delen van de Bijbel onafscheidelijk van elkaar. Christendom is immers niets anders dan vervuld Jodendom. Wat in TeNaCH in bedekte termen werd geopendbaard, is expliciet gemaakt in B'rit haChadasha. Een Jood die gelooft dat Yeshua de Mashiach is waarvan de profeten spraken, is dus geen 'overloper', maar iemand die zijn eigen Joodse geloof serieus neemt! Reeds tijdens het aardse leven van Yeshua gingen de meningen hieromtrent uiteen zoals wij in Yochanan 7:37-44 kunnen lezen: „En op de laatste, de grote dag van het feest, Hoshana Raba, stond Yeshua en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zeide Hij van Ruach

haQodesh, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden; want Ruach haQodesh was er nog niet, omdat Yeshua nog niet verheerlijkt was. Sommigen dan uit de schare, die naar deze woorden geluisterd hadden, spraken: Deze is waarlijk haNavi (de profeet). Anderen zeiden: Deze is de Mashiach; weer anderen zeiden: De Mashiach komt toch niet uit de Galil? Zegt de Schrift niet dat de Mashiach komt uit het geslacht van David en van het dorp Beit Lechem, waar David was? Er ontstond dan verdeeldheid bij de schare om Hem; en sommigen van hen wilden Hem grijpen, maar niemand sloeg de handen aan Hem”.

– Dus ook toen reeds waren de meningen onder de Joden verdeeld over de vraag of Yeshua wel of niet de Mashiach is. Men dacht namelijk dat Hij een G'lili was omdat Hij de meeste tijd van Zijn leven in de Galil heeft doorgebracht. En omdat bijna niemand wist dat Yeshua te Beit Lechem geboren werd en bovendien inderdaad een directe nakomeling van David haMelech was, ontstond er verwarring onder de Joden. Enerzijds vertoonde Hij alle tekenen en wonderen, die Hem duidelijk als de Mashiach identificeerden, maar aan de andere kant voldeed Hij, naar men



dacht, niet aan de profetieën omtrent Zijn afkomst en geboorteplaats. Vandaag echter heeft een ieder de gelegenheid om dit in B'rit haChadasha te lezen. Met name de Besora van Matityahu en Yochanan alsook de brief aan de Hebreëen zijn voor Joodse lezers geschreven, want telkens weer wijzen zij erop dat de profetieën en beloften uit TeNaCH in Yeshua vervuld zijn. – Heeft u B'rit haChadasha, die ook in het Ivvrit verkrijgbaar is, reeds gelezen? Neemt u de uitdaging aan?

Werner Stauder

De samenkomsten van de messiasbelijdende Joodse gemeente Beth Yeshua vinden elke zaterdag om 14.00 uur plaats in het gebouw van de Weteringkerk, Veluwelaan 20 (hoek Betuwestraat, bij de RAD) in Amsterdam. Reacties of inlichtingen via telefoon/fax