

Beth Yeshua

Hoe Joods zijn messiasbelijdende Joden? (4)

De alom heersende opvatting is dat een Yehudi, die Yeshua heeft aangenomen als Heer en Mashiah, geen Jood meer zou zijn omdat hij een andere religie aanhangt. Maar is dit wel waar? Geenszins! De eerste christengemeente was immers geheel Joods en de eerste niet-Jood die samen met familie en vrienden in die gemeente werd opgenomen, was de Romeinse hoofdman Cornelius. De reactie van de messiaanse Joden hierop laat duidelijk zien dat men het geloof in Yeshua oorspronkelijk als een puur Joodse zaak beschouwde.

„De shlichim nu en de broeders in Yehuda hoorden dat ook de goyim het woord G'ds aangenomen hadden. En toen Kefas naar Yerushalayim gegaan was, verschilden zij, die uit de besnijdenis waren (messiasbelijdende Joden) met hem van mening en zij zeiden: Gij zijt binnengegaan bij onbesnedenen en hebt met hen gegeten. Maar Kefas begon hun alles in geregelde orde uiteen te zetten en zeide: Ik was in de stad Yafo in gebed en zag in zinsverrukking een gezicht: een voorwerp daalde neder in de vorm van een groot laken dat aan de vier hoeken uit de hemel neergelaten werd en het kwam vlak bij mij. Toen ik er scherp naar keek, bemerkte ik en zag ik de viervoetige dieren der aarde, de wilde en de kruipende dieren en de vogelen des hemels. En ik hoorde ook een stem tot mij zeggen: Sta op, Kefas, slacht en eet! Maar ik zeide: Geenszins, Adonai, want nog nooit is iets dat onheilig of niet kosher was, in mijn mond gekomen. Doch ten tweeden male antwoordde mij een stem uit de hemel: Wat G'd kosher verklaard heeft, moogt gij niet voor onheilig houden. En dit geschiedde tot driemaal toe; en alles werd weer opgetrokken in de hemel. En zie, terstond daarop bleven drie mannen voor het huis staan

waarin wij waren, die uit Qesarya tot mij waren gezonden. En Ruach haQodesh zeide tot mij dat ik met hen moest medegaan zonder bezwaar te maken. En met mij gingen ook deze zes broeders en wij zijn het huis van die man binnengegaan; en hij heeft ons medegedeeld hoe hij een engel in zijn huis had zien staan, die tot hem zeide: Zend iemand naar Yafo en nodig Shimon uit, die bijgenaamd wordt Kefas; deze zal woorden tot u spreken, waardoor gij en uw gehele huis behouden zult worden. En toen ik begonnen was te spreken, viel Ruach haQodesh op hen, evenals in het begin ook op ons. En ik herinnerde mij het woord des Heren, hoe Hij zeide: Yochanan doopte wel met water, maar gij zult met Ruach haQodesh gedoopt worden. Indien nu G'd hun op volkomen gelijke wijze als ons de gave heeft gegeven op het geloof in Yeshua haMas-



hiah, hoe zou ik dan bij machte geweest zijn G'd tegen te houden. En toen zij dit gehoord hadden, kwamen zij tot rust en verheerlijkten G'd, zeggende: Zo heeft dan G'd ook de goyim de bekering ten leven geschonken.” (Ma'asim 11:1-18).

Werner Stauder

De samenkomsten van de messiasbelijdende Joodse gemeente Beth Yeshua vinden elke zaterdag om 14.00 uur plaats in het gebouw van de Weteringkerk, Veluwelaan 20 (hoek Betuwestraat, bij de RAI) in Amsterdam.