

Beth Yeshua

Is Yeshua de Zoon van G'd? (2)

Dat Yeshua haMashiach (Jezus Christus) G'ds Zoon zou zijn, is geen verzinsel van de christenen, maar een uitspraak van niemand anders dan de Eeuwige zelf! In B'rit haChadasha vinden wij een prachtig verslag, waarin deze gebeurtenis op een typisch Joodse manier beschreven staat: „En zes dagen later nam Yeshua Kefa (Petrus) en Ya'aqov (Jacobus) en zijn broeder Yochanan (Johannes) mede en Hij leidde hem een hoge berg op, in de eenzaamheid. En Zijn gedaante veranderde voor hun ogen en Zijn gelaat straalde gelijk de zon en Zijn klederen werden wit als het licht. En zie, hun verschenen Moshe (Mozes) en Eliyahu (Elia), die met Hem spraken. Kefa antwoordde en zeide tot Yeshua: Adoni (Here), het is goed dat wij hier zijn; indien Gij het wilt, zal ik hier drie sukot (hutten) opslaan, voor U één, en voor Moshe één en voor Eliyahu één. Terwijl hij nog sprak, zie, daar overschaduwde hen een lichtende wolk, en zie, een stem uit de wolk zeide: Ze-B'ni y'didi asher ratziti vloaiv tishma'un – Deze is Mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik Mijn

welbehagen heb; hoort naar Hem! Toen de talmidim (discipelen) dit hoorden, wierpen zij zich op hun aangezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. Toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Yeshua alleen. En terwijl zij van de berg afdaalden, gebood Yeshua hun, zeggende: Vertelt niemand dit gezicht, voordat de Ben-haAdam (Zoon des mensen) uit de doden is opgewekt' (Matityahu - Mattheüs - 17:1-9). Van deze gebeurtenis getuigde Kefa in Zijn brief, die ook aan ons gericht is: „Wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtfels nagevolgd, toen wij de kracht en de komst van Yeshua haMashiach hebben verkondigd, maar wij zijn ooggetuigen geweest van Zijn majesteit. Want Hij heeft van G'd, de Vader, eer en heerlijkheid ontvangen, toen zulk een stem van de hoogwaardigere Heerlijkheid tot Hem kwam; Deze is Mijn Zoon, Mijn geliefde, in wie Ik Mijn welbehagen heb. En deze stem hebben ook wij uit de hemel horen komen, toen wij met Hem op de heilige berg waren. En wij achten het profetische woord daar-



om des te vaster, en gij doet wel, er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie uit TeNaCH een eigenmachtige uitlegging toelaat; want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de Ruach haQodesh (Heilige Geest) gedreven, hebben mensen van G'dswege gesproken” (2 Petrus 1:16-21).

Werner Stauder

U kunt hierop reageren via telefoon/fax . De samenkomsten van de messiasbelijdende Joodse gemeente Beth Yeshua vinden elke zaterdag om 14.00 uur plaats op de Veluweaan 20 te Amsterdam.