

Beth Yeshua

Doe alles in de naam van Yeshua

Er is intussen een nieuw jaar begonnen, het jaar des Heren 1994 oftewel tevet-shevat 5754 en daarom wensen wij een ieder mazzel en broche toe. Het behoort tot de traditie, dat velen onder ons goede voornemens hebben voor het nieuwe jaar. En dat is ook wel nodig, want bijna iedereen heeft wel iets in het oude jaar gedaan of meege maakt, wat men liever daar wil achterlaten en niet mee wil nemen naar het nieuwe jaar.

Maar helaas blijft het vaak bij de goede voornemens en is men niet bij machte om die ook daadwerkelijk tot uitvoering te brengen. Daarom is het goed om bij de jaarwisseling de woorden van de apostel Sha'ul (Paulus) in gedachten te houden als leidraad voor het nieuwe jaar dat voor ons ligt: 'En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam van Yeshua, G'd, de Vader, dankende door Hem'. (Kolossië 3 vers 17). Maar... wat bedoelt Sha'ul hier precies mee? Zoals u weet en naar ik hoop ook gelooft, is het echte messiasbelijdende leven een leven, dat enkel en alleen geleefd wordt in de vergeving van G'd, want anders zou Yeshua (Jezus Christus) voor niets voor ons geleden hebben, gestorven en opgestaan zijn. Daarom zouden woorden en deugden als: lief-



de, goedheid, nederigheid, geduld en vergeving ons leven moeten bepalen. Yeshua heeft ons dit immers voorgeleefd.

Werner Stauder

De samenkomsten van de messiasbelijdende Joodse gemeente Beth Yeshua vinden elke zaterdag om 14.00 uur plaats in het gebouw van de Weteringkerk, Veluwelaan 20 (hoek Betuwestraat, bij de RAI) in Amsterdam.