

# Beth Yeshua

## Wie was Matityahu?

Het zal de oplettende lezer niet ontgaan zijn, dat de teksten uit B'rit haChadasha, die in deze rubriek worden geciteerd, grotendeels afkomstig zijn uit de B'sora volgens Matityahu (Mattheüs). Maar waarom juist Matityahu terwijl er nog drie anderen zijn? Welnu, van Matityahu is het bekend, dat hij zich voornamelijk tot de Joodse lezers heeft gericht, en datzelfde is het geval met deze rubriek. De B'sora van Matityahu vervult een zekere brugfunctie tussen TeNaCH en B'rit haChadasha. Daarom is zij ook het eerste boek van het laatstgenoemde en tevens de eerste van de vier B'sorot. Het woordje B'sora oftewel Evangelie betekent 'goed nieuws' of 'blijde boodschap'. In de B'sorot staan de persoon en het werk van Yeshua haMashiach centraal, echter niet om Zijn levensverhaal weer te geven, maar om Zijn heilswerk te laten zien. De schrijvers gehoorzamen aan de opdracht van Yeshua, om de B'sora aan alle volken te verkondigen. Ondanks dit ene doel heeft Matityahu echter zijn versie van de B'sora duidelijk op de eerste plaats geschreven voor messiasbelijdende Joden, die nog regelmatig in contact waren met de synagoge alsook voor zijn Joodse broeders en zusters, die Yeshua nog niet kenden. Daarom wijst hij telkens

weer erop, dat de profetieën en beloften uit TeNaCH omtrent de Mashiach vervuld zijn in Yeshua. Ook de taal duidt op een Joodse doelgroep. De B'sora volgens Matityahu was namelijk oorspronkelijk geschreven in het Aramees en pas veel later vertaald in het Grieks. Het Aramees is een semitische taal, die nauw verwant is met het Hebreeuws, ongeveer zoals Zweeds en Deens of Noors met elkaar verwant zijn. Het werd voornamelijk in de Galil gesproken, waar Yeshua een groot deel van Zijn aardse leven doorbracht. Op het ogenblik dateren deskundigen deze B'sora tussen 50 en 70 van de gewone jaartelling. Wie was Matityahu? Hij was een moches (tollenaar), dus iemand die in dienst van de Romeinen bij de grens of bij de stadspoort tol ging heffen. Bij de Joden waren mochsims daarom ook zeer gehaat. Matityahu, die ook Levi Ben-Chalfai heette, was dus tollenaar te K'far Nachum, maar werd door Yeshua beroepen tot talmid (discipel) en later zelfs tot shaliach (apostel): 'En vandaar verder gaande zag Yeshua iemand bij het tolhuis zitten, Matityahu genaamd, en Hij zeide tot hem: Volg Mij! En hij stond op en volgde Hem' (Matityahu 9:9). Het zelfde verslag van deze gebeurtenis vinden wij ook in Lu-



cas 5:27 en Marqos (Marcus) 2:13-14, maar dan wel met zijn tweede naam: 'En voorbijgaande zag Hij Levi Ben-Chalfai, bij het tolhuis zitten, en Hij zeide tot Hem: Volg Mij! En hij stond op en volgde Hem. En hij bleef Hem volgen, brak radicaal met zijn verleden, zoals Yeshua ook van ons verwacht. Daarom is ook het voornaamste doel van deze rubriek, om Joodse en niet-Joodse lezers te stimuleren om Yeshua te volgen. Nu kan het nog, straks misschien niet meer: 'Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtfels keren' (2 Tim. 4:3-4). Wat doet u?

Werner Stauder