

Beth Yeshua

Is Yeshua de profetische Mashiach? (4)

In de Tenach staan er her en der soms kleine, soms wat langere teksten, verdeeld over de profetische boeken en Tehiliem, die de komst, maar ook de wederkomst van de Mashiach voorspellen. Menige tekst op zich lijkt nergens op te slaan en is dus zonder kennis van de Brith haChadasha nauwelijks te begrijpen. Dat verklaart ook de moeite die velen van onze Joodse broeders en zusters hebben om in Yeshua hun langverwachte Mashiach te zien. Indien men echter alle profetieën uit de Tenach aangaan de Verlosser inventariseert en rangschikt, dan begint het hele leven van Yeshua duidelijk zichtbaar te worden...

Yeshua heeft de straf op Zich genomen die wij allen hadden verdiend voor onze zonden: „Om de overtreding van mijn volk is de plaag op Hem geweest.” (Yeshayahu 53:8). De Romeinse soldaten nagelden Hem met Zijn handen en voeten aan het kruis, terwijl de voorbijgangers naderbij kwamen om Hem te bespotten: „Want honden hebben Mij omringd, een benede boosdoeners heeft Mij omsingeld, die Mijn handen en voeten doorboren. Al Mijn beenderen kan Ik tellen; zij kijken toe, zij zien met leedvermaak

naar Mij” (Tehiliem 22:17-18). Met Yeshua werden twee misdadigers gekruisigd en daarmee ging het schriftwoord in vervulling: „...omdat Hij Zijn leven heeft uitgegoten in de dood en onder de overtreders werd geteld, terwijl Hij toch veler zonden gedragen en voor de overtreders gebeden heeft” (Yeshayahu 53:12). Toen dan de soldaten Yeshua gekruisigd hadden, verdeelden zij Zijn kleren onder elkaar, maar Zijn onderkleed was zonder naad, aan een stuk geweven. Daarom gingen zij erom loten: „Zij verdelen Mijn klederen onder elkaar en werpen het lot over Mijn gewaad” (Tehiliem 22:19). Ook de overpriesters spraken lastertaal tegen Yeshua samen met de oudsten en schriftgeleerden: „Allen die Mij zien bespotten Mij, zij steken de lip uit, zij schudden het hoofd: Wentel het op de Here, laat die Hem verlossen, Hem redden, Hij heeft immers welgevallen aan Hem!” (Tehiliem 22:8-9). Omstreeks het negende uur riep Yeshua met luider stem, zeggende: „Eli, Eli, lama sabachthani?” Dat is: „Mijn G'd, mijn G'd, waarom hebt Gij Mij verlaten?” (Tehiliem 22:2). Hierna zei Yeshua, dat Hij dorst had. Toen brachten zij een spons, gedrenkt in zure wijn, aan Zijn mond:



„Ja, zij gaven Mij gif tot spijsz en lieten Mij in Mijn dorst azijn drinken.” (Tehiliem 69:22). Toen Yeshua van de zure wijn gedronken had, stierf Hij met de woorden: „In Uw hand beveel Ik Mijn geest” (Tehiliem 31:6). — Wordt vervolgd.

Werner Stauder

De samenkomsten van de messiasbelijdende Joodse gemeente Beth Yeshua vinden elke zaterdag om 14.00 uur plaats in het gebouw van de Weteringkerk, Veluwelaan 20 (hoek Betuwestraat, bij de RAI) in Amsterdam.