

Vraag:

In Galaten 5:1 schrijft Paulus: "Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen." Hoe moet ik deze tekst zien? Is dit niet een duidelijk bewijs daarvoor dat wij vrij zijn van de wet, die toch niemand kan houden omdat zij te zwaar is en hier een slavenjuk wordt genoemd?

Antwoord:

Christenen beseffen doorgaans niet dat ze de Eeuwige ten diepste kwetsen en beledigen als zij G'ds wet, de Tora, als slavenjuk zien en als een zware last ervaren die op hun schouders wordt gelegd. De voorgangers, de pastors en de evangelisten die deze gevaarlijke dwaling gaan prediken en ontelbare christenen daardoor verleiden om zich van G'ds wet af te keren, zijn zich er blijkbaar niet van bewust, dat zij de Eeuwige daarmee verschrikkelijk boos maken met alle gevolgen van dien, want reeds de profeet Jeremia heeft geschreven: *"De Eeuwige zei tegen mij: 'Als iemand, al is het een profeet of een priester, vraagt: Welke last wil de Eeuwige ons op de schouders leggen? dan moet je tegen hem zeggen: De Eeuwige kondigt aan: Jullie zelf drukken Mij als een last op de schouders, ik zal jullie dan ook afwerpen. Als zo iemand dus zegt: De Eeuwige legt jullie dit op, dan zal Ik hem straffen, hem en zijn hele gezin. Zeg niet meer dat Ik jullie iets heb opgelegd. Die uitspraak zal Ik jullie kwalijk nemen. Want dan verdraaien jullie Mijn woorden, terwijl Ik de levende G'd ben, de almachtige Heer, jullie G'd."* (Yir'm'yahu [Jeremia] 23:33, 34 en 36, GNB). Laat dit een duidelijke waarschuwing zijn om niet in deze dwaalleer mee te gaan, want de Eeuwige heeft aangekondigd dat Hij Zelf al die profeten, evangelisten, priesters, dominees of wie dan ook die het in verband met de Tora nog over een 'last van de Eeuwige' of over een 'slavenjuk' hebben zal straffen, samen met hun hele families, want daarmee verdraaien zij de woorden van de levende G'd. Zij spelen letterlijk met vuur en zullen zich lelijk verbranden! Bovendien is het een pure manipulatie om Galaten 5:1, waarin Sha'ul schrijft dat de Mashiach ons heeft vrijgemaakt en dat wij ons niet wederom een slavenjuk moeten laten opleggen, op de Tora te betrekken. Eeuwenlang hebben christenen deze tekst op de Tora betrokken om daarmee aan te tonen dat we vrij zijn van de wet. Maar Sha'ul bedoelde hier met het slavenjuk niet de Tora, maar op de eerste plaats de besnijdenis van niet-joden omdat onder het oude verbond met name de niet-joodse slaven op gedwongen basis werden besneden, want alleen al in Genesis 19:9-14 werd er tot vier keer aan toe nadrukkelijk vermeld dat **de vreemdelingen die voor geld zijn gekocht**, besneden moesten worden. Slaven werden voor geld gekocht, geen vrije mensen! Deze slaven hadden geen keuze en kunnen daarom op geen enkele wijze met de gelovigen uit de volken geassocieerd worden die uit vrije wil voor Yeshua gekozen hebben. In Romeinen 7:12 heeft Sha'ul zelf nadrukkelijk gezegd, dat de wet heilig, rechtvaardig en goed is. Hieruit wordt duidelijk dat hij G'ds wet niet als een slavenjuk ziet. Als hij de gelovigen in deze tekst oproept om zich niet weder een slavenjuk te laten opleggen, dan heeft hij dus niet over de wet van G'd, de Tora! G'ds wet werd in de hele Bijbel door G'ds kinderen nooit als een juk ervaren. Integendeel! David schreef de prachtige woorden: "In Uw inzettingen zal ik mij verlustigen, Uw woord zal ik niet vergeten!" (Psalm 119:16) en: "Ware Uw wet niet mijn verlustiging geweest, dan was ik vergaan in mijn ellende! Nimmer zal ik uw bevelen vergeten, want door deze hebt Gij mij levend gemaakt!" (Psalm 119:92-93). G'ds wet is geen slavenjuk, maar een verlustiging, want Sha'ul schrijft in Romeinen 7:22-23 geheel in de lijn van deze psalm: "Want naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet G'ds, maar in mijn leden zie ik een andere wet, die strijd voert tegen de wet van mijn verstand en mij tot krijgsgevangene maakt van de wet der zonde, die in mijn leden is." Als Sha'ul in Galaten 5:1 zegt: "Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft de Mashiach [Christus] ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen", dan heeft hij het niet over de wet van G'd, maar over de wet der zonde die ons tot krijgsgevangenen maakt! Sha'ul bedoelt dus, dat wij niet langer meer slaven zijn van de zonde, want Yeshua heeft ons vrijgekocht met Zijn bloed! Hij heeft ons dus niet vrijgekocht van de wet, maar van de zonde, want: "dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn!" (Romeinen 6:6).

Ik hoop dat ik uw vragen voldoende heb kunnen beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Werner Stauder