

# Beth Yeshua

## Welke weg gaan wij?

Als je het tegenwoordig over G'd hebt, krijg je dikwijls te horen, dat iemand daar niet meer in gelooft. TeNaCH is iets, waar vroegere generaties misschien wel in geloofden en dat slechts in Me'a Sh'arim nog steeds het dagelijkse leven bepaalt. Maar de moderne twintigste eeuwse Yehudi, die met computers, ruimtevaart en hoogontwikkelde wetenschap opgroeit, zegt het niets meer, op enkele uitzonderingen na. Men gaat misschien nog wel eens naar de sjoel, zoals bijvoorbeeld voor een chassene of op een feestdag vanwege de mooie sfeer, en men zegt kaddisj omdat „het zo hoort”. Enkelen geloven misschien zelfs wel, dat er „iets bovennatuurlijks bestaat”. Maar dat de G'd van Avraham, Yitzchaq en Ya'aqov de wereld geschapen heeft, zijn volk uit Mitzrayim geleid heeft en grote wonderen gedaan heeft, dat is wetenschappelijk niet te bewijzen. Om over B'rit haChadasha nog maar te zwijgen! Dat Yeshua voor onze zonden gestorven is, na drie dagen uit het graf verrees en ten hemel is opgevaren, dat zijn dingen die volgens velen thuis horen tussen de sprookjes. Nee, men is in Europa tegenwoordig echt veel te nuchter om daar nog in te geloven. Tijden veranderen nou eenmaal en daarmee ook normen en denkpatronen. Maar nu de andere kant: op de televisie zien wij in praatprogramma's en zogenaamde wetenschappelijke documentaires de ene bijdrage na de andere over parapsychologie, mysteries, het „zwarte gat”, bovennatuurlijke verschijningen, helderziendheid en hypnose. De kranten staan vol met rubrieksadvertenties waarin mediums, magnetiseurs en andere occulte genezers hun diensten aanbieden. Voor elke ziekte is er wel een steentje, een armband of een naald om dit probleem op te lossen. Steeds meer

cursussen worden aangeboden voor transcendente meditatie, „positief denken” en allerlei andere occulte technieken. Op talrijke scholen horen „concentratie-oefeningen” in de groep, kinderboeken en spelletjes met een occulte strekking reeds bij de les. Het occultisme verheugt zich over een toenemende belangstelling! Waar blijft nu de eerder genoemde „nuchterheid” van de moderne mens? Waarom lacht men over gebedsgenezing in de naam van Yeshua, terwijl men wel de genezing door magnetiseurs aanvaardt? Waarom beschouwt men gelovigen in de G'd van Israël vaak als „vreemde vogels” terwijl occultisten steeds meer in de maatschappij geaccepteerd worden? Waarom wordt er vaak gezegd: „Als je het maar niet over het geloof hebt...” terwijl men wel een open oor



voor de Kabbala en de Zohar, astrologie, handlezen en dergelijke heeft, dus allemaal dingen, die de Eeuwige nadrukkelijk verboden heeft (Devarim 18:10-12)? Yeshua haMashiach heeft dit allemaal wel voorspeld, maar Hij waarschuwde ons, dat wij allen verantwoordelijk zullen zijn voor de keuze die wij maken: „Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn G'ds blijft op hem!” (Yochanan 3:36). De Eeuwige vraagt van ons een keus... voor Hem!

Werner Stauder