

Vraag:

Graag zou ik u willen vragen of u de tijd zou willen nemen om deze studie van de "Gemeente van God" te lezen <http://www.home.zonnet.nl/gemeente.van.god/hemel.html>. Na het bestuderen van uw studie over Gan Eden had ik namelijk vastgesteld dat ze niet overeen komen, want wij komen tot de conclusie dat onze overledenen slapen, totdat ze worden gewekt bij Yeshua's wederkomst. Ik heb de studie van de GvG natuurlijk ook getoetst aan JHWH's woord en denk veel argumenten te vinden om dit als de waarheid vast te stellen. Ik zie uw eventuele reactie, als u daar tijd voor kunt vinden, graag tegemoet.

Antwoord:

Bedankt voor uw mailtje. Ik heb de door u gestuurde bijbelstudie gelezen en ik moet helaas constateren dat deze inderdaad niet aansluit bij mijn studie over Gan Eden, het Paradijs. Integendeel! Die studie van de "Gemeente van God" sluit juist naadloos aan bij de officiële opvattingen van het "Wachttorengenootschap" omtrent het ontslapen der gelovigen. Met name het ontkennen van de onsterfelijke ziel en het geloof dat de overledenen in hun graf slapen tot de dag van de opstanding vormt een scherpe tegenstelling tot hetgeen ik in mijn bijbelstudie heb beschreven a.d.h. van G'ds Woord. Graag wil ik u derhalve ertoe uitnodigen om ook mijn bijbelstudie nr. 079 over over lichaam, ziel en geest en nr. 081 over de herleving der doden te lezen. Als u dan nog steeds van mening bent dat u de visie van de "Gemeente van God" hieromtrent als de waarheid wilt vaststellen, dan is dit uiteraard uw goed recht en uw eigen keuze. Toch denk ik daar anders over en ik wil u er toch op wijzen dat ook de "Gemeente van God" evenals het "Wachttorengenootschap" de bijbel vanuit de niet-joodse gedachtewereld benadert en uitlegt. De Bijbel (ook het Nieuwe Testament) is daarentegen een Joods boek en dient derhalve ook met Joodse ogen gelezen en uitgelegd te worden.

Dat volgens de Joodse opvattingen de ziel van de overledene niet samen met het lichaam in het graf "slaapt" tot de dag der opstanding, maar naar het Paradijs gaat in "Avraham's schoot" wordt zelfs door Yeshua bevestigd met Zijn Midrash over de arme El'azar [Lazarus] en de rijke man in Lucas 16:19-31. Yeshua sprak in gelijkenissen ofwel in parabels. Zo een gelijkenis ofwel parabel noemt men in het Hebreeuws een Midrash. Aan wie vertelde Yeshua deze Midrash over de rijke man en de arme El'azar [Lazarus]? Aan Joden die deze rabbijnse manier van uitleg gewend waren. Daarom gebruikte Yeshua ook termen die iedere religieuze Jood kende en waarin hij thuis was. Daarom zei Yeshua ook niet dat de arme El'azar nadat hij gestorven was tot de opstandingsdag in het graf zou slapen, en Hij zei ook niet dat de arme El'azar [Lazarus] door de engelen naar de hemel werd gebracht, maar Hij zei dat hij door de engelen gedragen werd in Avraham's schoot. Dat is een algemeen bekende rabbijnse term voor dat gedeelte van Sheol [het dodenrijk], waar de rechtvaardigen verblijven in afwachting van Yom haDin, de Dag des Oordeels, in de directe nabijheid van vader Avraham. Dat Avraham zich ontfermd over de zielen der rechtvaardigen zoals El'azer, is dus vastgeworteld in het Joodse denken en wordt nadrukkelijk bevestigd door Yeshua zelf. Hij gebruikte met Avraham's schoot dus een term die iedere Jood kende en die wij ook in de Babylonische Talmud (traktaat Qidushin 72a en 72b) tegenkomen alsook in de Midrash Raba (Eicha Raba 1:85 en Pesqita Raba 43 en 108b). Ik wil derhalve nogmaals benadrukken dat men de Bijbel alleen maar goed kan begrijpen als men het met Joodse ogen leest en een beetje thuis is in de Joodse traditie.

Bovendien bestaan er ook enkele interessante bijbelteksten die ons laten weten dat zelfs aan de zielen in Sheol, de gevangenis, het evangelie werd verkondigd, om hen alsnog de kans op bekering te geven: "Zult Gij aan de doden een wonder doen; zullen schimmen opstaan en U loven? Wordt in het graf Uw goedertierenheid verkondigd, Uw trouw in de plaats der vertering?" (Psalm 88:11-12). "Want ook de Mashiach [Christus] is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat Hij u tot G'd zou brengen: Hij, die gedood is naar het vlees, maar levend gemaakt naar de geest, in welke Hij ook heengegaan is en gepredikt heeft aan de geesten in de gevangenis (Sheol), die eertijds ongehoorzaam geweest waren, toen de lankmoedigheid G'ds bleef afwachten, in de dagen van Noach, terwijl de ark in gereedheid werd gebracht, waarin weinigen, dat is acht zielen, door het water heen gered werden." (1 Petrus 3:18-22). "Want daartoe is ook aan doden het evangelie gebracht, opdat zij wèl, naar de mens, wat het vlees aangaat, zouden geoordeeld worden doch, naar G'd, wat de geest betreft, zouden leven." (1 Petrus 4:6).

Hoe had Yeshua aan de geesten in het dodenrijk het evangelie kunnen brengen als er geen sprake zou zijn van lichaam, ziel en geest en de doden in hun graf zouden slapen tot de opstandingsdag zoals de studie beweert die door u als de waarheid wordt vastgesteld?

Zonder een discussie te willen aangaan (waarvoor mij sowieso de tijd ontbreekt) hoop ik met het bovenstaande in deze kwestie wat meer duidelijkheid te hebben gebracht.

Met vriendelijke groet,
Werner Stauder