

De Gouden Poort

Als men Jeruzalem vanuit oostelijke richting nadert, ziet men vanaf de Olijfberg een dichtgemetselde poort in de stadsmuur. Het is de 'Gouden Poort', waar de Here Jezus op Palmzondag Zijn intocht op een ezel hield. De poort kwam uit op het tempelplein, wat dus ook verklaart waarom het verhaal van de tempelreiniging direct volgt op het verhaal van de intocht. Vanwege het geloof dat de Here Jezus bij Zijn wederkomst opnieuw door deze poort in Jeruzalem zal binnenkomen, metselden de Arabieren de doorgangen dicht en legden een kerkhof voor de poort aan. Zij beseften daarbij niet dat daarmee een profetie uit de Bijbel in vervulling is gegaan. In feite staat in Ezechiël een dubbele profetie rondom de Gouden Poort, namelijk dat de Here Jezus door deze poort Zijn intocht zou houden en ook dat de poort dichtgemetseld zou worden. Beide aspecten van deze profetie zijn inmiddels in vervulling gegaan: „Toen leidde hij mij naar de poort; het was de poort die gericht was naar het oosten. En zie, de heerlijkheid van de God van Israël kwam uit oostelijke

richting” (Ezechiël 43:1-2). Zoals u in Mattheüs 21:1-11 kunt lezen kwam de Here Jezus bij Zijn intocht inderdaad uit oostelijke richting, namelijk vanuit Jericho. „Toen bracht hij mij terug naar de buitenste poort van het heiligdom, die op het oosten uitzag; deze was gesloten. En de HERE zeide tot mij: Deze poort zal gesloten blijven; zij zal niet geopend worden en niemand mag daardoor binnengaan, want de HERE, de God van Israël, is daardoor binnengegaan; daarom moet zij gesloten blijven” (Ezechiël 44:1-2). Is het niet wonderlijk om vandaag de dag met eigen ogen te kunnen aanschouwen hoe bijbelse profetieën letterlijk in vervulling gaan? En nog iets blijkt uit deze tekst overduidelijk: de Here Jezus is niemand anders dan de HERE, de God van Israël!

Werner Stauder

De diensten van de Evangelische Broedergemeente in Hoorn worden gehouden op de eerste en derde zondag van de maand in de kerk aan de Eikstraat 's middags om 14.15 uur.

