

Beth Yeshua

Is Yeshua de Zoon van G'd? (1)

In januari (tevet-shevat) van het jaar 7 vóór de gewone jaartelling gebeurde iets heel wonderlijks: de engel Gavri'el (Gabriël) verscheen te N'tzaret in Galil aan Miryam (Maria), een jonge Joodse maagd die in ontrouw was met de timmerman Yosef (Jozef) uit het huis van David haMelech, met de woorden: „Wees niet bevreesd, Miryam, want gij hebt genade gevonden bij G'd. En zie, gij zult zwanger worden en een Zoon baren, en gij zult Hem de naam Yeshua (Jezus) geven. Deze zal groot zijn en Ben-Elyon (Zoon des Allerhoogsten) genoemd worden, en Adonai Eloheinu zal Hem de troon van Zijn vader David geven, en Hij zal als koning over het huis van Ya'aqov (Jacob) heersen tot in eeuwigheid, en Zijn koningschap zal geen einde nemen. En Miryam zeide tot de engel: Hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang met een man heb? En de engel antwoordde en zeide tot haar: De Ruach haQodesh (Heilige Geest) zal over u komen en de kracht van haElyon (de Allerhoogste) zal u overschaduwen; daarom zal ook het Heilige, dat verwekt wordt, Ben-Elohim (Zoon van G'd) genoemd worden” (Luqas 1:30-35). Door wie zal Yeshua Ben-Elohim genoemd

worden? Door de christenen misch-schen? Jawel, maar veel later pas. De eersten, die het deden, waren Joden. In Yochanan (Johannes) 1:50 staat bijvoorbeeld: „Netan'el (Nathanaël) antwoordde Hem: Rabbi, Gij zijt Ben-Elohim (de Zoon van G'd), Gij zijt de Koning van Israëli!” – In Matityahu (Matthéüs) 16:16 lezen wij: „Shimon Kefa (Simon Petrus) antwoordde en zeide: Gij zijt de Mashiach, de Zoon van de levende G'd!” –

Dit zijn maar twee voorbeelden van velen. Helaas dacht men van officiële zijde daar anders over en daarom werd de Toledat Yeshu (het leven van Yeshua) later aan de Talmud toegevoegd, waarin op g'dslasterlijke wijze de historische feiten omtrent de geboorte van Yeshua worden verdraaid. Volgens dit Talmudgedeelte zou Yeshua een onecht kind geweest zijn van een Romeinse soldaat, Joseph Panther geheten, en geboren zijn uit een hoer, genaamd Miryam. In Egypte zou Yeshua de toverkunst der Egyptenaren hebben geleerd, en daarna als 'hoge ingewijde' naar Eretz Yisra'el zijn teruggekomen. Helaast hebben deze leugens uit de 'Toledat Yeshu' stand gehouden tot in onze tijd en zij bepalen mede het



denkpatroon van een groot aantal Yehudim. Zo staat de belijdenis van de ene Yehudi tegenover de ontkenning van de andere. Wie heeft gelijk? Als wij ervan uitgaan dat B'rit haChadasha evenals TeNaCH door g'ddelijke inspiratie geschreven is, dan geeft de Eeuwige zelf hierin het antwoord: „Terstond nadat Yeshua ondergedompeld was, steeg Hij op uit het water. En zie, de hemelen openden zich, en hij zag de Ruach haQodesh nederdalen als een duif en op Hem komen. En zie, een stem uit de hemelen zeide: Deze is Mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik Mijn welbehagen heb” (Matityahu 3:13-17; Marqos 1:9-11; Luqas 3:21-22 en Yochanan 1:32-34).

Werner Stauder

U kunt hierop reageren via telefoon/fax . De samenkomsten van de messiasbelijdende Joodse gemeente Beth Yeshua vinden elke zaterdag om 14.00 uur plaats op de Veluwe-laan 20 te Amsterdam.