

# Tisha b'Av, rouw en waarschuwing

Een keer per jaar verzamelen zich duizenden Joden te Yerushalayim (Jeruzalem) bij de Kotel haMa'aravi (klaagmuur) om te rouwen over de verwoesting van de tempel, Beit haMiqdash. Die dag wordt Tisha b'Av genoemd, de negende Av. Av is de maand van treuren en in de drie weken tussen 17 Tamuz en 9 Av worden daarom ook geen feesten gevierd of huwelijken gesloten. Op Tisha b'Av zit men laag bij de grond, draagt geen leren schoeisel en men groet elkaar niet. Het is een dag van nationale rouw in Eretz Yisra'el en daarom worden tot het middaguur klaagliederen gezegd. Het is ook een zware vastendag, want volgens de Mishna Ta'anit 84 werd op 9 Av de eerste tempel en 490 jaar daarna, in het jaar 70 van de gewone jaartelling, ook de tweede tempel verwoest. Dit jaar herdenken wij de verwoesting van de tempel op donderdag, 25 juli.

De voornaamste reden voor de verwoesting van de eerste tempel was afgodendienst! Adonai zelf sprak hierover het oordeel uit: 'Ook Yehuda (Juda) zal Ik van Mijn aangezicht wegdoen, zoals Ik Israël verwijderd heb; en vermaden zal Ik deze stad, die Ik verkoren heb, Yerushalayim, en

het huis, waarvan Ik gezegd heb: Mijn naam zal daar zijn' (Melachim bet - II Koningen 23:27). De verwoesting van de tweede tempel werd door Yeshua aangekondigd. In Matityahu - Matthéüs 24:1-2 lezen wij: 'En Yeshua ging de tempel uit en vertrok. En Zijn talmidim kwamen tot Hem om Hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. En Hij antwoordde en zeide: Ziet gij dit alles niet? Voorwaar, Ik zeg u, er zal hier geen steen op de andere gelaten worden, die niet zal worden weggebroken'. In Lucas 19:44 noemt Yeshua ook de reden daarvoor: 'Zij zullen in u geen steen op de andere laten omdat gij de tijd niet hebt opgemerkt, dat G'd naar u omzag'.

Het Beit haMiqdash is dus niet meer in ons midden, maar hebben wij echt een tempel nodig, om een ontmoeting met Adonai te mogen hebben? Op de vraag van de vrouw uit Shomron (Samarita), of Yerushalayim de plaats is, waar men G'd moet aanbidden, zei Yeshua reeds toen de tempel er nog stond: 'Geloof mij, vrouw, de ure komt, dat gij noch op deze berg, noch te Yerushalayim de Vader zult aanbidden. Gij aanbidt, wat Gij niet weet, wij aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de Joden;



## ישוע המשיח זאגט:

דער וואס הערט מיין ווארט, און גלויבט אין דעם וואס האט מיך געשיקט, האט דאס אייביקע לעבן, און וועט צום משפט גיט קומען. יוחנן, ה' 24.

maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid' (Yochanan - Johannes 4:20-23). Sha'ul haShaliach (de apostel Paulus) zegt daarom in Qorinti'im alef - I Korinthiers 3:16 terecht: 'Weet gij niet, dat gij G'ds tempel zijt en dat Ruach haQodesh (de Heilige Geest) in u woont?' - Maar ook nu de waarschuwing: 'Zo iemand G'ds tempel schendt, G'd zal hem schenden. Want de tempel G'ds, en dat zijt u, is heilig!' (Qorinti'im alef 3:17). Ook dat is Tisha b'Av...

Werner Stauder